

HALLOWEEN IN BUITENLAND 2012 na Christus

prelude

opbouw van de tent, eerste gezellige momenten op vrijdag 26 oktober

ZATERDAG 27 OKTOBER

- 12u00** : de hel op temperatuur brengen op het nieftennisplein
- 14u00** : schminken van de rode duiveltjes door het animation team
- 14u00 - 18u00**: kaarten met gitzwarte koffie, bloedrode glühwein, knoflooksoep, hete choco, echte jenever, vampierenwafels, ...
- 15u00 - 17u00**: kindjes maken soep onder toezicht van de beruchte Chef, Polle Thuis, bijgestaan door Bellie en haar ex-en
- 17u00** : komen ete! voor het jonge hellegebroed
- 18u00 - 19u00**: trick, treat or die
- 19u00** : BBQ op het vage vuur verzorgd door Michèle Martin en haar zusters
- 20u30** : spannend, gruwelijk Halloweenverhaal over goede, lieve, zachte tantekes die plots bezeten blijken door Lucifer, de duivel. Happy end is onzeker ...
- 20u45**: in stoet naar den dijk
- 21u00**: tewaterlating van het goddelijke monster van Doki rituele verbranding van de olympiade-affiches oplaten van ballonnen van de hoop
- 22u00**: samen zingen we helse liedjes rond het vuur onder begeleiding van een zanger die begonnen is als koffiedame bij de bende van Haemers
- 24u00**: sluiting tennisplein

epiloog

afbouw van de tent, nakaarten en nagenieten op zondagmiddag